

Smedtorp på Slagårda.

Smedtorp har varit Slagårdas största torp. Det skall ha varit på 25 tunnland. Det var som en liten gård legat där uppe. Bostadshuset har legat på en liten kulle i skogskanten, med öppna fält åt väster, söder och öster. På området växer också många gamla askar samt syrener och ett äppelträd på gårdsplanen. Man har haft en mycket fin utsikt över alla ängar. Namnet på torpet är troligen mycket gammalt och torde ha tillkommit efter sedan gårdens smed varit torpare där. Alla hus som legat där, torde ha varit byggda långt tillbaka i tiden, som grundresterna visar. Det sydligaste av uthusen har troligtvis varit ladugården. Även något mera hus kan ha inrymt får, häst eller ox. Källaren ligger norr om bostaden och har riktigt valv. Ingången är renoverad med cement. Söder om bostaden i slutningen finns en liknande källarutrymme utan tak, där väggarna är av sten. Vad det använts till är svårt att säga. Vägen från Slagårda till torpet har gått in förbi ladugården och sedan svängt åt söder till Västerängstorpet. Åt nordväst har en väg gått fram till de där liggande ängarna. Den ritade brunnen är fylld med sten.

Torpen på Slagårda är angivna i ett dokument, där dåvarande ägaren, Wilhelm Hammarsköld köpte ut alla torpare och samtidigt finns angivet torpens boskap och antal. För Smedtorpet finns inget skrivet och vad anledningen till detta undantag är, vet vi ej.

Rakt genom ängarna går ett dike som avvattnar skogsmarken nordväst om torpet. Nu är detta dike mycket brett men inte djupt och svårt att komma över torrskodd. Någon bro för vägen till Västerängstorpet synes ej till.

Torparen Johan Wilhelm Jansson var bosatt här till 1864, när han avled. Hustrun flyttade sedan år 1868 till Alderstugan. Nu står torpet tomt till 1876 och odlas av Slagårda. En ny torpare kommer då och bor kvar i 11 år. Nästa torpare är där i 5 år, för att då flytta fram till gården. Fram till 1913 bebos torpet av Kolare och Skogshuggare, medan Slagårda brukar jorden. Nästa torpare heter Karl Magnus Melin, som bor där i 2 år och sedan flyttar till Västerängstorpet, där han då får en ny ladugård. Siste torparen finns där under 6 år fram till 1921, när han flyttar till Österhagen, också det torpet på Slagårda. Alla ängar runt torpet är nu beteshagar.