

Kolartorp på Slagårda
i Lillhärad socken.

Torpets namn kommer otvivelaktigt efter en man som varit kolare på Slagårda. Gamla husförhörslängder skulle kunna berätta detta, men de äro tyvärr förstörda av eld. Torpet låg intill en långsmal äga, nordnordväst Slagårdagården och tydligt är att två torpare delade på jordbruket vid denna äga.

År 1843 hade torparien Anders Jansson på "Kolars", 1 häst, 4 kor, två ungnöt, 4 tackor med lamm och 2 svin, vilket med andra inventarier blev försålda till Ryttmästare Hammarsköld för 192 Riksdaler och 16 skilling. Endast Österhagens torpare fick mera för sina inventarier vid samma tillfälle.

Torpet låg väster om den stora, långa ägan i en backslutning med några små tegar mellan bostad och uthus. Ca. 1 meter högre än gårderna låg bostaden, där även en stenmur utgjorde kanten. Kolartorpet var bebott till början av 1900-talet. I murresterna efter skorstenen, där mycket lämnats kvar som en topp, hade två granar växt upp och var höga och grova. En del spireabusk och två stora ask-träd växte invid grundresterna.

Åt nordöst vid den gamla vägen mot torpet Kallmora, låg grundresterna efter uthusen. En till synes mycket lång uthuslänga har hört till torpet. Iförsta tanken alltför lång, men det torde vara riktigt. Många uthus på Slagårda var stora. Vid ombyggnaden av flera torp på gården, fick inte Kolartorpet någon ny satsning omkring 1900.

Tegarna mellan bostaden och uthusen var nu skogbeväxta.

Resterna av en stensatt källare finns kvar i backslutningen och en brunn finns, där det nu är ilagt ett cementrör.

Torpet är inte inritat på 1907 års karta, men den sist boende där flyttade in år 1894. Han hette Lars Erik Larsson, avled år 1906 och var då 80 år.